

40 år med volley

Læs her Gunners (-nej den anden, klubbens veltrimmede alderspræsident) spændende erindringsglimt fra 40 år med volley-ball. Tro ikke at beachvolley er noget nyt.

Første gang jeg stiftede bekendtskab med volley-ball, var ved et gymnastik-træf i 1948. Vi trænede på livet løs op til olympiaden i London. Nogle københavnske gymnaster havde været i Tjekkosllovakiet og havde hjembragt et net og én volley-ball. Under et week-end ophold ved Hundige Strand, blev net og bold taget i brug, "Beach-Volley" så dagens lys. I de følgende år forsøgte jeg at bruge en bold til opvarmning før den egentlige gymnastiktræning. Volley-ball over en bom i en gymnastiksal! Der var kun overbærende smil til overs for denne disciplin.

Volley efter VM i 1954

Efter min gymnastik-tid, som sluttede efter olympiaden i 1952 og verdensmesterskabet i 1954, stødte jeg igen på volley-ball. Jeg havde tilmeldt mig aftenseminariet i Esbjerg. I 1955 blev volley-ball indført med ildhu af daværende rektor Palle Schmidt. Jeg havde sluttet gymnastikken, så nu blev volley-ball for alvor en realitet. Efter et par år havde vi et skolehold af elever, som virkelig kunne gøre sig gældende. Lidt efter lidt bredte spillet sig. Efter min lærereksamen i 1960 blev jeg ansat på Spangsbjergskolen i Esbjerg, og nu kom der rigtig gang i den. I midten af



60'erne blev spillet indført som disciplin ved skoleidrætsstævnerne; og tænk, lærere og lærerinder spillede på samme hold, mix-volley var igang. Jeg forestod en volley-turnering for lærere ved alle byens skoler, kun for mix-hold. Spangsbjergskolens hold deltog i turneringer rundt i omegnen af Esbjerg. Agerbæk, en lille by nord for Esbjerg, blev kendt som volley-ball'ens højborg; i begyndelsen af 70'erne havde de kun én form for idræt i skolerne der - volley-ball.

Volley til Sjælland

Efter mange år i Esbjerg, valgte jeg at søge lærerstilling på Sjælland. Så i 1974 flyttede vi til Lynge i Allerød kommune og fik ansættelse på Lynge Skole. I 1975 fik jeg en henvendelse fra LUI, den lokale gymnastik- og idrætsforening. De ville gerne have mig til at tage nogle gymnastikhold, men det havde ikke længere min interesse.

Ved et bestyrelsesmøde, som jeg var indbudt til, foreslog jeg volley-ball. Straks tog en frisk fyr - Børge Nissen, medlem af bestyrelsen - ordet. Han kendte godt volley-ball, det spillede de i gymnastiktimen (de sidste 10 minutter); men han vidste ikke, at man ikke måtte røre nettet. Inden aftenen var slut, var LUI volley-ball startet. Jeg fik lov til at indkøbe 10 bolde og et net.

Det første år havde vi en flok unge elever, som gik i ungdomsskolen, både piger og drenge, og med træning 2 gange om ugen fik vi hurtigt 2 hold i KVBK. Mix volley var stadig mit foretrukne, så jeg fik samlet et lille hold af ægtepar til træning lørdag formiddag i den nyopførte Lynge-hal.

Volley-ball var nu kendt overalt, og på

det grundlag fik jeg startet en turnering, som strakte sig fra København-Tune til Gilleleje. Vi kaldte den LUI cup'en. Ved efterårsferien udsendte vi ca. 150 invitationer til klubberne i ovennævnte område. Vi fik svar fra 24 hold, som så blev inddelt i 6 puljer med 4 hold i hver. Gennem hele vinteren spillede vi så kampe hos hinanden; en kamp ude og en kamp hjemme med alle hold i puljen. De to bedste hold fra hver pulje mødtes i Lyngehallen til en finale dag, som foregik i maj måned, hvor der spillede om en vandrepokal, LUI cup'en.

Røde stjerne - at last!

Jeg flyttede fra Allerød kommune i 1992 til Roskilde. Min interesse for mix-volley er stadig stor; derfor var jeg meget glad, da jeg fik tilbudt optagelse i jeres dejlige volley-ball klub. Her har jeg fundet hygge og varme; og det er dejligt at se, at man kan bruge en gammel volley-ball spiller som mig, tak for det alle sammen.

